

Lores hund

Denne stil skal handle om min gode, firknede ven, Polly. Polly er en hund og en hundepuddel af lille race. Den så for første gang lys d. 24 maj 1950, i en kennel i Ålborg, men ankom først hertil d. 18 juli. Moder var kørt ned på banegården herud aften før at hente den. Førens ventede min søster og jeg spandt derhjemme.

Da min moder kom hjem igen, troede jeg ikke, den var kommet, for den var ikke at se; men da moder kom indenfor, lukkede hund sin taske op og tog en lille, sort klump op, der derpå blev lagt op i den kasse, vi havde gjort klar til den. Den lignede nærmest et lille, løst garnøgler med nogle store, mørke ^{og} lange ører. Til at begynde med var den lidt bange for alt det nye, men lidt efter spiste den dog den mad, vi stillede for den, med god appetit; derefter var den parat til at lege. Hvor var det sjovt, og vi legede, lige til den af sig selv gik op i sin kasse, hvor den straks faldt i søvn. Om natten skulle den ligge i badevarelses, men den var sådan, at moder tog den ind til sig i sovervarelses.

I den kommende tid blev vort hjem et "tusind søers land"; selvom vi prøvede at forhindre den, at den skulle gøre sig ren ude, ventede den dog med det, til den kom hjem igen, men efterhånden blev den dog renlig. Den må have indset, at den kunne spare sig for mange smæk og skældud. Der første spadsereture er en hel historie for sig selv.

Den var slet ikke glad for det fine lænke og halsbåndet, vi havde købt til den. For den det meste strittede alle fire ben i jorden, og den var næsten ikke til at trække af stedet, men efterhånden som tiden gik, blev den dog så klog, at den fulgte prænt med, hvis den da ikke ligesom trak os afsted med tungen langt ud af halsen.

Hvar var den dog legesyg. Til kom den slæbende med en stor klud i munden og stillede sig logrende foran os. Så skulle vi tage i den anden ende og rykke og hale der; det fik vi megen tid til at gå med. Den havde også en gammelsko, som den elsker

de at lide og raske rigtig i. En gammel bold fik den også at lege med, og den vendte sig slott tilbage med den, når vi havde kastet den. Da den var et halvtårs tid gammel, begyndte den at lære forskellige kunster. Moder lærte den at danse på bagbenene, og at gå herud gulvet på to ben for en lille lækker bid, som vi holdt op for den. Når vi havde gæster, havde te det, at moder klædte den i en barneklæde, og gav den en kage på og lod den så derpå danse og gå rundt i det; den lignede et lille, sødt negerpige, og gæsterne mødede sig godt. Senere lærte vi den at finde bolden lige meget, hvor i stuen den var. Den kunne blive ved med at lege efter den i lang tid, og gav aldrig op før bolden var fundet. Disse lege er Polly stadig glad for.

Selvfølgelig kommer Polly med, når vi rejser på ferie. Turene, der for det meste går til Korsens, foregår gerne i bedstefaders bil, og disse køreture er den ikke særlig glad for, da den bliver lige så bilsyg som jeg. Sørggetabletter hjælper dog noget på os begge to, men alligevel er den dog først rigtig glad, når vi alle er samlet hjemme igen.

Da Polly var to år, blev den parret, med en fin hanpuddel, og de 29 juni 1952 fik den syv, søde, små kvalpe; men om dem, er der så meget at fortælle, at det må gemmes til en anden gang.

Om sommeren er det en af Pollys store fornøjelser at gå i vandet; den kan blive ved med at svømme efter en pind, vi kaster i det. Tangen, der bevæger sig under vandet, snapper den efter og morer sig dejligt. Når den kommer op igen, er det med et gå langt væk fra den; den ryster sig nærlig, så sand og vand står om den til alle sider. Bagefter ruller den sig i sandet for at blive tør, og derefter ryster den så dette sand af. (Det den da ikke sløber med sig hjem i sin krøllede pels)

Man skulle tro, at den også var glad for det varme bad, moder af og til giver den i badekarret, men det er den bestemt ikke. Når den aner, hvad der skal foregå, søger den gerne at gemme sig, men den undgår dog ikke badet af den grund. Når den står midt i badekarret, ser den unkelig, men samtidig morsom ud, når dens ellers krøllede pels klister ind til kroppen. Vi søger altid at opmuntre den, mens det står på.

ved at fortælle den, at nu er vi snart færdige, og at den er blevet så fin så fin, men det gør slet ingen indtryk på den. Først når den er blevet tøbet omtrent tør, og den bliver sluppet løs igen, løber den op og sønder den rundt i hele huset, ruller sig på gulvtæppet og bjaffer af glæde.

Den kan heller ikke lide at blive klippet, men det skal jo til et par gange om året, ellers ville den vist komme til at ligne et mønsterværk, men efter at moder er begyndt at klippe den selv, går det dog bedre.

Polly er meget forkælet, og den kan ikke tåle, at nogen af os kører med hinanden; så springer den op (af) ad os og gær og muser sig ind imellem os.

Hver gang nogen af os kommer hjem, flyver den op ad os og gør forsøg på at slikke os i ansigtet. Den kan hoppe utrolig højt og vil altid være den første, der bliver sagt goddag til.

Når jeg om aftenen går i seng, følger den med op på mit værelse, og venter til jeg har lagt dens tæppe på fodenden af min seng; så springer den op og lægger sig godt til rette hos mig og bliver der, til moder kalder på den, når den skal gå aften-tur.

Vi synes naturligvis, at Polly er den bedste hund på jord, og for hver dag der går, bliver vi jo mere og mere glade for den, og det vil blive en sørgelig dag, når vi engang mister den.